

Bijbel voor Kinderen  
presenteert

# JEZUS GENEEST EEN BLINDE BEDELAAR



Geschreven door: Edward Hughes  
Illustraties door: Janie Forest  
Aangepast door: Ruth Klassen  
Vertaald door: Importantia Publishing  
Geproduceerd door: Bible for Children  
[www.M1914.org](http://www.M1914.org)

BFC  
PO Box 3  
Winnipeg, MB R3C 2G1  
Canada

©2007 Bible for Children, Inc.

Licentie: U heeft toestemming deze verhalen te kopiëren en af te drukken, zolang u ze niet verkoopt of verspreid tegen financiële vergoeding of verkoopt.



Bartimeüs is een blinde man. Hij zit langs de kant van de weg naar Jericho. Hij bedelt. Enkele vriendelijke mensen geven hem wat geld of wat te eten als zij hem passeren. Bartimeüs kan niet werken omdat hij niets kan zien. Bedelen is alles wat hij kan.



Op een dag is het erg druk op de weg. Bartimeüs hoort het geluid van vele voeten. Er staat iets bijzonders te gebeuren. De blinde man zal snel ontdekken wat dat is. Jezus van Nazareth is in de stad. Er verzamelt zich een menigte mensen die Jezus wil zien en naar Hem wil luisteren.





"Zoon van David, heb medelijden met mij!", schreeuwt Bartimeüs. Hij heeft waarschijnlijk wel gehoord dat Jezus veel mensen heeft genezen. Sommigen waren doof, anderen mank of kreupel en sommigen ook blind net als hijzelf. Bartimeüs schreeuwt nogmaals: "Zoon van David, heb toch medelijden met mij!". In zijn stem klinkt een spoor van hoop.





Bartimeüs is vastberaden. Als hij nu niet geholpen wordt, zal hij waarschijnlijk geen andere kans meer krijgen. Het is niet ondenkbaar dat hij Jezus nooit meer tegen zal komen.





Bartimeüs wil  
en zal bij Jezus  
komen. Maar de  
mensen gaan niet  
voor hem opzij.  
"Houd je mond!",  
snauwen de  
mensen.





Bartimeüs trekt zich hier niets van aan en schreeuwt juist nog harder. Plotseling blijft Jezus staan! Hij luistert! "Roep hem eens hier", zegt Hij. "Je boft", zeggen de omstanders. "Kom, Hij roept je!"





De man gooit zijn jas neer, springt op en loopt naar Jezus toe.



"Wat kan Ik voor u doen?", vraagt Jezus. Wat zou jij hierop antwoorden. Zou je vragen om een berg geld of nieuwe kleren? Is dat wat Bartimeüs het liefst wil?



Nee, de blinde Bartimeüs vraagt niet om geld of nieuwe kleren. Je weet wel wat hij wil. "Och, Here", antwoordt Bartimeüs, "ik wil zo graag kunnen zien!" Hij wil de bomen en de vogels en al het mooie van Gods schepping zien. Hij wil graag aan het werk en niet langer bedelen daarom wil hij zien.



"Dat kan", zegt Jezus. "Omdat u op Mij vertrouwt,  
bent u genezen."



Op datzelfde moment kan de man weer zien. En hij gaat met Jezus mee naar Jeruzalem.

Alles wat Bartimeüs kan zeggen is dat God goed is. Hij heeft mij genezen! Het is een bijzonder moment voor Bartimeüs.



Iedereen die het ziet,  
prijst God. Ze hebben  
weer gezien welke  
wonderlijke kracht de  
Zoon van God heeft, dat  
hij een blinde bedelaar  
beter maakt zodat hij  
weer kan zien.



"Jezus Geneest een Blinde Bedelaar"

is een verhaal uit de Bijbel,

het staat in

Markus 10; Lukas 18; Johannes 9

"Door te luisteren naar Uw woord, komt er licht en duidelijkheid in mijn leven."

Psalm 119:130





EINDE

50

60





Dit verhaal uit de bijbel verteld ons over onze God, die ons geschapen heeft en die wil dat wij Hem kennen. God weet dat wij verkeerde dingen hebben gedaan. Hij noemt dat zonde. Het gevolg van de zonde is de dood, maar God houdt zo veel van ons dat Hij zijn Zoon Jezus gezonden heeft, om te sterven aan het kruis en zo onze gevolgen van onze zonden te dragen. Jezus werd weer levend en ging naar de hemel! Als je in Jezus gelooft en aan Hem vraagt je zonden te vergeven, dan zal Hij dit doen. Hij zal komen en voortaan in jou leven en jij zult voortaan met Hem leven.

Als je je zonden de rug toe wilt keren, zeg dan het volgende tot God: Lieve God, ik geloof dat Jezus voor mij gestorven is en nu weer leeft. Kom alstublieft in mijn leven en vergeef mijn zonden, zodat ik nieuw leven ontvang en op een dag voor altijd met U samen kan zijn.

Help mij te leven voor U als uw kind. Amen.

Lees de bijbel en spreek met God iedere dag! Joh. 3 vs 16

