





Hé ik ken...

een goede Herder... soms dan lijkt Hij heel ver weg
toch zorgt Hij dat ik genoeg heb, met Hem kom ik goed terecht
ik mag liggen in de velden, groen en grazig, superfijn
en ik kom bij rustig water waar ik o zo graag wil zijn
ik ben veilig en geborgen... in het donker zelfs niet bang
want Hij steunt mij als het zwaar gaat toch wist ik het echt allang
als Hij eten geeft en drinken kijken vijanden zelfs toe
Hij geeft meer dan ik zal vragen en ik word nog lang niet moe
Zijn geluk zal Hij mij geven alle dagen dat ik leef
dichtbij Hem daar mag ik wonen ik geniet van wat Hij geeft

