









Al vanaf mijn eerste zuchtje  
sta jij onverminderd klaar  
je besproeit met echte liefde  
met een vriendelijk gebaar  
en ook zonder iets te vragen  
ben jij het die alles ziet  
je komt troosten, je wilt helpen  
ook al vraag ik het vaak niet  
daarvoor wil ik je bedanken  
bovendien vraag ik aan God  
om een warme douche van boven  
en nu zeg ik nog tot slot  
.... Jij mag er zijn...!

Al vanaf mijn eerste zuchtje  
sta jij onverminderd klaar  
je besproeit met echte liefde  
met een vriendelijk gebaar  
en ook zonder iets te vragen  
ben jij het die alles ziet  
je komt troosten, je wilt helpen  
ook al vraag ik het vaak niet  
daarvoor wil ik je bedanken  
bovendien vraag ik aan God  
om een warme douche van boven  
en nu zeg ik nog tot slot  
.... Jij mag er zijn...!

Al vanaf mijn eerste zuchtje  
sta jij onverminderd klaar  
je besproeit met echte liefde  
met een vriendelijk gebaar  
en ook zonder iets te vragen  
ben jij het die alles ziet  
je komt troosten, je wilt helpen  
ook al vraag ik het vaak niet  
daarvoor wil ik je bedanken  
bovendien vraag ik aan God  
om een warme douche van boven  
en nu zeg ik nog tot slot  
.... Jij mag er zijn...!

Al vanaf mijn eerste zuchtje  
sta jij onverminderd klaar  
je besproeit met echte liefde  
met een vriendelijk gebaar  
en ook zonder iets te vragen  
ben jij het die alles ziet  
je komt troosten, je wilt helpen  
ook al vraag ik het vaak niet  
daarvoor wil ik je bedanken  
bovendien vraag ik aan God  
om een warme douche van boven  
en nu zeg ik nog tot slot  
.... Jij mag er zijn...!

Al vanaf mijn eerste zuchtje  
sta jij onverminderd klaar  
je besproeit met echte liefde  
met een vriendelijk gebaar  
en ook zonder iets te vragen  
ben jij het die alles ziet  
je komt troosten, je wilt helpen  
ook al vraag ik het vaak niet  
daarvoor wil ik je bedanken  
bovendien vraag ik aan God  
om een warme douche van boven  
en nu zeg ik nog tot slot  
.... Jij mag er zijn...!

Al vanaf mijn eerste zuchtje  
sta jij onverminderd klaar  
je besproeit met echte liefde  
met een vriendelijk gebaar  
en ook zonder iets te vragen  
ben jij het die alles ziet  
je komt troosten, je wilt helpen  
ook al vraag ik het vaak niet  
daarvoor wil ik je bedanken  
bovendien vraag ik aan God  
om een warme douche van boven  
en nu zeg ik nog tot slot  
.... Jij mag er zijn...!

Als zaadje mag ik groeien  
jij helpt mij daarin mee  
geeft mij voldoende liefde  
bent zorgzaam en oké  
besproeit mij alle dagen  
zo kom ik mooi tot bloei  
wat ik nodig heb ontvang ik  
soms roep ik: Oei ik groei  
want jij geeft overdadig  
vertelt van Hem die ziet  
zo krijg ik vaste bodem  
sta ik sterk ook in verdriet.

Als zaadje mag ik groeien  
jij helpt mij daarin mee  
geeft mij voldoende liefde  
bent zorgzaam en oké  
besproeit mij alle dagen  
zo kom ik mooi tot bloei  
wat ik nodig heb ontvang ik  
soms roep ik: Oei ik groei  
want jij geeft overdadig  
vertelt van Hem die ziet  
zo krijg ik vaste bodem  
sta ik sterk ook in verdriet.

Als zaadje mag ik groeien  
jij helpt mij daarin mee  
geeft mij voldoende liefde  
bent zorgzaam en oké  
besproeit mij alle dagen  
zo kom ik mooi tot bloei  
wat ik nodig heb ontvang ik  
soms roep ik: Oei ik groei  
want jij geeft overdadig  
vertelt van Hem die ziet  
zo krijg ik vaste bodem  
sta ik sterk ook in verdriet.

Als zaadje mag ik groeien  
jij helpt mij daarin mee  
geeft mij voldoende liefde  
bent zorgzaam en oké  
besproeit mij alle dagen  
zo kom ik mooi tot bloei  
wat ik nodig heb ontvang ik  
soms roep ik: Oei ik groei  
want jij geeft overdadig  
vertelt van Hem die ziet  
zo krijg ik vaste bodem  
sta ik sterk ook in verdriet.

Als zaadje mag ik groeien  
jij helpt mij daarin mee  
geeft mij voldoende liefde  
bent zorgzaam en oké  
besproeit mij alle dagen  
zo kom ik mooi tot bloei  
wat ik nodig heb ontvang ik  
soms roep ik: Oei ik groei  
want jij geeft overdadig  
vertelt van Hem die ziet  
zo krijg ik vaste bodem  
sta ik sterk ook in verdriet.

Als zaadje mag ik groeien  
jij helpt mij daarin mee  
geeft mij voldoende liefde  
bent zorgzaam en oké  
besproeit mij alle dagen  
zo kom ik mooi tot bloei  
wat ik nodig heb ontvang ik  
soms roep ik: Oei ik groei  
want jij geeft overdadig  
vertelt van Hem die ziet  
zo krijg ik vaste bodem  
sta ik sterk ook in verdriet.