

Weet!

Als kind van God
voel ik Zijn hand
Hij heeft mij lief
en ik houd stand
Hij kent mijn naam
ik ben niet bang
Hij is mijn kracht
mijn leven
lang.

Hier
ben ik
dan!

Luister!

Geen knipbeurt
en geen alcohol
veel lange haren
op mijn bol
het eten rein
nooit ongezond
maar toch eet ik
mijn buikje
rond.



Simson



Weet!

Als kind van God
voel ik Zijn hand
Hij heeft mij lief
en ik houd stand
Hij kent mijn naam
ik ben niet bang
Hij is mijn kracht
mijn leven
lang.

Hier
ben ik
dan!

Luister!

Geen knipbeurt
en geen alcohol
veel lange haren
op mijn bol
het eten rein
nooit ongezond
maar toch eet ik
mijn buikje
rond.



Simson

